

Ekin ve Nesil Derneği Kurucu Başkanı Av.Zeynep Şen Sayımlar'ın Sunduğu Açılış Konuşması

19.04.2014

Değerli Davetliler,

Değerli Ekin ve Nesil Derneği kurucuları ve gönüllü katılımcılar,

Bugün Ekin ve Nesil Derneğinin kuruluşunu açıklamak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz.

Davetimize katıldığınız için Ekin ve Nesil Derneğinin kurucularını ve katılımcılarını temsilen hepinize çok teşekkür ediyorum, hepinizi saygı ile selamlıyorum.

Hepiniz hoş geldiniz!

Değerli dostlar,

İnsana, hayata ve tüm varlığa dair ilgimiz, gördüklerimiz, duyduklarımız, ve hissettiklerimiz bizi kaygıya sürüklemektedir.

Duyduğumuz kaygılar ve çözüm üretme mecburiyetimiz bizi bir araya getirmiştir.

Başta insan olmak üzere çevre ve tüm varlıkların doğalarının korunması için bir dernek, Ekin ve Nesil Derneğini kurma fikrinin oluşumu, bizde birkaç yıla yayılan uzunca bir süreç izlemiştir.

Bu paylaşma ihtiyacı ise bizi başarıya götürecektir. İnşallah!

- Hemen herkesin bir biçimde farkında olduğu, ancak bireysel ölçekte güç yetiremediğimiz (çünkü bazen insan kendisiyle bile başa çıkmakta zorlanmaktadır), kendimizi çaresiz hissettiğimiz bizi kuşatan bir takım gerçekleşmiş ve yakın tehlikeler görmekteyiz.

Dünya sakinleri olarak zor bir dönemi yaşıyoruz.

Hayatın bütün alanları ekonomiye indirgendi.

Hakikat sevgisi yerini, (tam manasıyla) sahip olma, tüketme dürtüsüne kaptırdı.

Yaratıcının referans olduğu anlayış, yerini ihtiyaç ve ihtirasların yüceltiği bir hayat telakkisine bırakıyor.

Tüketim söz konusu olduğunda, inanan içinde tanrı tanımaz için de durum maalesef aynı.

İnsanın kendini sevmesi öylesine abartıldı ki bu onu kendi bedenine tapınmaya, bedeni için tüketmeye ve sonunda ölmeden onu yani bedenini de tüketmeye götürdü.

Yeni bir araştırmaya göre türkiye dünya sıralamasında birinciymiş.

Hangi alanda?

Bir TV programında konuşuluyordu. Türkiye insanı, **zamanını yiyerek geçiren ülkeler sıralama sında** günde 162 dakika ile 1. sıradaymış!

Gıda üretimi ve tüketimi insanın hevasının gösteri alanına dönüştü. Temel gıda marketlerin ancak ¼ ünü kaplıyabiliyor. ¾ ünü gıda değeri olmayan veya çok düşük abur cuburlar dolduruyor.

Gıdalara katılan, pazarlamayı kolaylaştıran renk ve koku verici maddeler, akışkanlığı artıran nano teknoloji ürünü maddeler, saklama ömrünü uzatan katkı maddeleri gıda dışı maddeler insan fitratını allak bullak ediyor.

Bilim insanları, gıdalara katılan lesitin doğrudan insanın hormonal dengesini bozarak kadına erkeksi, erkeğe kadınsı fiziki görünüm ve tavırlara ittiğini söylüyorlar. Bu ve bazı diğer katkı maddeleri ülkemiz şartlarına göre çocukların erken buluğa ermesine sebep oluyor.

Çocuklar tehlikede: çocuklar, gıda, çevre, tüm medya ve internet etkisiyle masumiyet çağını yaşayamadan küçük kadınlar ve erkekler oluyorlar.

Çocuklar, çok küçük yaşlarda sapık insanların tecavüzüne uğruyor. Bu tehdit aile dışından olabildiği gibi aile içinde de gelmektedir. Ensestin ve tecavüzün artmasının pekçok sebebi olabilir.

- aile hayatında mahremiyet bilincinin zayıf olması, mahremiyetin korunmaması,
- fiziki mekanların elverişsizliği,
- uyuşturucu ve alkol kullanılması,
- çocuklara giydirilen şeylerin örtü değerinin yetersiz olması,
- sürekli olarak insanların, renk ve biçimi ile cinsel yönden uyaran giysilerle dolaşmaları,
- sokakları kaplayan müstehcen resim, telefon numarası ve fiyat içeren fuhuş davetiyeleri,
- yayınlar aracılığı ile sürekli cinsel dürtülerin uyarılması ve kamuya açık haksız cinsel tahrik,
- genetiği ile oynanmış gıdalar
- aşırı beslenme
- gıda maddelerinin içindeki katkıları v.s.

insanların doğasını ve dengesini bozmaktadır.

Bozulmanın daha pek çok sebebi olabilir. Ancak acilen ciddi olarak ele alınıp çözümler üretilmesi gerekiyor.

- **Aile içinde, işyerinde, okulda, sokakta şiddet hızla yayılıyor. Sokaklar güven duyarak dolaşılır yerler olmaktan çıkmış bulunmaktadır.**
- **aşırı ve dengesiz beslenme çok fazla enerji açığa çıkarıyor. Aşırı şeker ve kafein tüketimi, artı enerji içeceklerinin serbestçe satılması çocuk büyük herkesi agresif yapıyor.**
- **Obezite** insanın kısacık hayatını berbad ediyor. İnsanlar modern tıbbın da katkılarıyla hayatını hasta olarak yaşıyor.
- Sürekli tüketimin körüklenmesi, hayatı eğlenceli, çılgın,başdöndürücü bir hızla yaşamaya tahrik ve teşvik; insanın farkındalık, basiret, feraset merhamet gibi kavramları hayatında yaşamasına engel oluyor.

Bilgisayar oyunları;

Ne kadar varlığı elimine edersen, ne kadar canlı yok edersen o kadar puan alırsın esasına göre yazılım hazırlanıyor.

Çocuklar yaradılıştan içlerinde varolan otokontrolü bilgisayar oyunları aracılığı ile hızla aşıyorlar. Çocuğun beyni canlıları yok edebileceği hiç bir sorumluluğunun olmadığı sanısı ile şekilleniyor, bu onun artık gerçeği oluyor. Büyükler ise çocuğum odasında uslu uslu oyun oynuyor zannediyor. Filmler vasıtasıyla açık ve subliminal mesajlar vasıtasıyla o artık bir başka dünyanın takipçisi ve bireyi haline getiriliyor.

Toplumsal sağduyu ve hukuk ne işe yarıyor.

Hukuk yapma alanı, propagandistlerin, lobilerin çalışma alanıdır. Her aşırı akımın lobileri ve propagandistleri var. Güçlü olan bastırıyor - toplumsal sağ duyu esnerken – o yasalarını çıkarıyor.

Marjinal baskı grupları propaganda araçlarını etkin bir şekilde kullanarak, çok istikrarlı bir şekilde çalışarak toplumun genelinin değil, insanın değil- küçük bir grubun, azınlığın hevaları, çıkarları doğrultusunda yasal düzenlemeler yaptırıyor.

Karşı çıkan yasa koyucuları da, etkin tehdit, şantaj, yaftalama ve baskılarla dayanamaz hale getirebiliyorlar.

Hayata bütüncül bakamayan parçacı yaklaşımlar

İnsanın haklarını,

İnsan hakları, kadın hakları, erkek hakları, çocuk hakları, ergen hakları, yaşlı hakları, doktor hakları, hasta hakları, öğrenci hakları, öğretmen hakları, hakim hakları, avukat hakları, gibi saymakta zorlanacağımız kadar parçalara ayırıyorlar.

Her bir grubu bir diğerrinin rakibi muarızı haline getiriyor.

- **Bir grubun hakkını ele alıp koruma tedbirleri alırken, bir diğerrinin mağduriyetine, kırgınlığına ve kızgınlığına sebep oluyor.**
- Ahlaki değerler sistemi güçlendirilerek korunabilecek haklar, ahlak küçümsenerek, kanunla korunmaya çalışılıyor.

Halbuki şerefli yaratılan insan için hak ve mükellefiyet dengesi geçerlidir.

Toplumun her kesimi kadece kendi yaşadığı şartlarla dünyaya bakıyor. Bütün görülüp değerlendirilemiyor.

Nisbeten yavaş değişen geleneksel muhafazakar çevrede yaşayanlar, hala dünyayı okuyamıyor kendi dünyasının egemen olduğunu sanıyor.

Manzara hiç iç açıcı değil, değilmi?

Bizde sizin gibi karada ve denizde bozulma olduğunun farkındayız.

Yaradan Rum Suresi 41.ayette: *“insanların ellerinin kazandığı şeyler yüzünden karada ve denizde fesat meydana geldi ki, allah işlediklerinin bir kısmını kendilerine tattırsın. Umulur ki (kötü yoldan) hakka dönerler.”* buyuruyor.

Ekin ve nesil bozuluyor!

Bakara 205: *“O, dönüp gitti mi (yahut bir iş başına geçti mi) yeryüzünde ortalığı fesada vermek, ekinleri tahrip edip nesilleri bozmak için çalışır. Allah bozgunculuğu sevmez.”*

Bize düşen görev ise;

Asr Suresi:

*“ asra yemin olsun ki,
İnsan mutlaka ziyandadır.*

*Ancak iman edenler,
Salih amel(iyi işler) işleyenler,*

*Birbirlerine hakkı tavsiye edenler,
Sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır. “*

Peki biz nasıl çalışacağız:

- öncelikle gerçeğin tespiti,(sahih bilginin elde edilmesi)
- farkındalık oluşturmak
- çözüm üretmek

Bunun için öncelikle,

1. **Sahih bilginin elde edilmesi:** Bunun için, her türlü çalışmanın yapılması. Bozulma alanlarının ve seviyesinin tespit edeceğiz,
2. **İmar ve inşaa çalışmaları:** Raporlar hazırlayıp kamuoyu; stk , kişiler ve kamu kurumları ile paylaşacağız.
3. **Çözüm üretme:**
 - Bireyin yapabilecekleri
 - STK'ların yapabilecekleri
 - İdarenin ve kamu kuruluşlarının yapabilecekleri
 - Yasama organının yapabilecekleri

gibi hususlarda dosyalar hazırlayın talep ve öneriler sunacağız. İdari kararların alınmasını ve uygulanmasını sağlamaya katkı sunacağız.

Biz Ekin Ve Nesil Derneği kurucuları!

Başta insan ve çevre olmak üzere tüm varlıkların korunması amacıyla çalışmaya karar verdik ve çıktık.

Bozulma çok yaygın olmasına rağmen biz umutluyuz.

Farkındalık ve tavır değişikliği yeniden başlangıç olacaktır. Varlıkların doğası sürekli yenilenme ve yaradılış içinde olduğundan, onarım uzun sürmeyecektir. Fitrat iyi ve güzelli sevmektedir.

Ölmeden önce yapabileceklerimiz arasına bu stk çalışma hedefini koyduk.

Biz sadece bir çığlık olsak da

Biz çıktık!

Siz de gelin!

Vahyin ölümlere okunan eskilerin masalları olmadığını görelim ,yaşayalım ve gösterelim.

Kurucularımız, zaten hayatta çok fazla sorumluluk üstlenmiş, inancı ve idealleri için çok bedeller ödemiş, halen de elini değil tüm gövdesini taşın altına koymuş, boş zamanı olmadığı halde, ekini ve nesli koruma sorumluluğunu yüklenmekten çekinmeyen insanlardan oluşuyor.

Fedakar yol arkadaşlarıma sizlerin huzurunda ve kendi adıma çok teşekkür ediyorum.

14 kurucu üye ve pekçok katılımcı arkadaşım adına, bu güzel bahar gününde bizim çağrımıza katıldığınız ve bizi gönendirdiğiniz için de hepinize çok teşekkür ederim.

Ayrıca bu programın hazırlanmasında emek veren tüm kardeşlerimize özellikle medya bilimi eğitimi görmüş, Enes Ateş kardeşimize de çok teşekkür ederim.

Şimdi derneğimizin amacını tanıtmak amacıyla hazırlanmış slayt filmini izleyeceğiz.

Ondan sonra da ekin ve nesil mensuplarının mümkün olduğu kadar temiz ve doğal malzemelerden sizler için hazırladığı ikramlarımızın sunulduğu kokteyl salonuna geçeceğiz.

Tekrar hepinizi saygı ile selamlar teşrifinizden dolayı teşekkürlerimi sunarım.

Ekin Ve Nesil Derneği

Kurucu Başkanı

Av.Zeynep Şen Sayımlar